

“Racisme fanatique total ou la mort!”

Jullie moeten weten wat jullie willen. Willen jullie van de joden af of willen jullie dat ze blijven? Als jullie werkelijk van de joden af willen, dan zijn er geen duizend en één middelen, duizend en één manieren! ‘t Racisme! De joden zijn alleen bang voor racisme. Aan het antisemitisme hebben ze schijt. Ze kunnen altijd nog wel wat vinden op het antisemitisme. Daar is het nationalisme ‘s een keer goed voor! En de doop ook! Racisme! Racisme! En niet zo maar een beetje, niet aarzelend, maar onbeperkt! totaal! onverbiddelijk! [Etc. etc.] (L’Ecole des cadavres)

Céline, L.F. (1994). *Van de ene dood naar de andere : brieven, artikelen en polemieken gekozen, ingeleid en vertaald door E. Kummer*. Amsterdam: Arbeiderspers, 91